

Zij, die van de Voorzienigheid voor dit leven vele gaven hebben ontvangen, mogen er niet trots op zijn, noch hunne hoop stellen op wisselvallige gunsten; maar zij moeten ze rijkelijk aan anderen mededeelen; dit is voor hen de hechte grondslag waarop ze voor het eeuwig leven kunnen bouwen. (St Paulus I Tim. VI 17-19).



ZALIGE GEDACHTENIS

van Mevrouw

Maria - Elisa - Catharina DE VOS

weduwe van wijlen

heer PETRUS D'HAESE

Lid van de godvruchtige genootschappen der parochie

geboren te Elst, den 17 Oktober 1860, en godvruchtig overleden te Schorisse, den 26 April 1942, gesterkt door de Rechten van onze Moeder de H. Kerk.

Zij heeft in dit leven hare taak volbracht.

Wijze en voorzichtige vrouw, vrome en zorgzame huismoeder, heeft zij de rijke gaven van hart en geest die zij van God had ontvangen, weten te gebruiken, niet tot ijdele glorie, maar om anderen, in 't bijzonder hare talrijke kinderen, gelukkig te maken. Godvreezend en rechtschapen, is zij hen voorgegaan langs wegen van eerlijkheid, werkzaamheid en plichtsbefef, en als opperste erfenis heeft zij hun nagelaten hare wijze raadgevingen en het heerlijk voorbeeld van haar schoon en deugdzaam leven.

Met rijke verdiensten is zij tot haar Schepper teruggekeerd en het eeuwig leven ingegaan.

Lieve Moeder, uiterst pijnlijk voor ons was dit afscheid. Maar toch willen wij God danken omdat gij zoolang ons mocht bewaard blijven. Gij hebt ons opgevoed in diep-christelijke gevoelens, en daarin vinden wij onzen troost, in de hoop van een blij en eeuwig weerzien bij God. Van uit den hemel zult gij over uw geliefden blijven waken en ze beschermen.

Ons blijft een zware plicht van dankbaarheid, dien wij steeds naar vermogen U zullen blijven betuigen, in onze levenswijze, ons gebed, het H. Misoffer en de H. Communie.

Heer Jezus, geef haar de eeuwige rust.