

De Heer heeft gegeven ; de Heer heeft ontnomen ;
gelijk het den Heer behaagde, zoo is het geschied.
De Naam des Heeren zij gebenedijd ! Job 1, 21.

BID VOOR † DE ZIEL
van Mevrouw

Maria-Lucia DE VOS

echtgenoot van Mijnheer
René VAN DER LINDEN

geboren te Sint Martens-Lierde, den 29 Juli 1885, en
aldaar godvruchtig overleden den 3 Juli 1939,
voorzien van de H.H. Sakramenten der stervenden.

*Zij was lid van de Confrerie der H. Barbara en van
den Bond van 't H. Hart.*

Zij was een heldhaftige vrouw, sterk in haar
geloof, gehecht aan godsdienst en Kerk, eenvoudig
en rechtschapen. Zij vond haar geluk in 't kwijten
harer plichten van moeder ; hare kinderen waren
het voorwerp harer teederste zorgen. Haar zoetste
vertroosting die zij thans in het graf mededraagt is
de overtuiging, als een onberispelijke echtgenoot,
een teedere en toegenegen moeder te hebben geleefd
en aan hare kinderen duurzame lessen en christene
deugden ten erfdeel te laten. H. Franc. van Sales.

In pijnen en kwellingen ontging nooit een klacht
aan haar lippen. Met de grootste verdueligheid
wachtte zij op haar laatste stonden, en vol gelaten-
heid onderwierp ze zich aan Gods heiligen wil.

In Maria heeft ze haar betrouwen gesteld, op
Haar was al hare hoop gevestigd. H. Bernardus.

Duurbare echtgenoot en kinderen, hebt dank om
de liefdevolle zorgen waarmede gij mijn lijden verz-
acht hebt. Leeft in liefde en vrede met elkander,
blijft sterk in uw geloof ; troost u : eens zien we
elkander terug in den hemel. Bidt voor mij. Lieve
broeder en familie, en gij teergeliefde zuster, Bruid
van Christus, weest mij indachtig in uwe gebeden
en Heilige Communiën. En gij, achtbare geburen,
vrienden, mijn innigsten dank voor uw talrijke
gebeden.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U. 300 d.a.
Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid. 300 d.a.

Drukkerij Victor Van Nieuwenhove, Geeraardsb.