

Gedenk, dat uw lichaam tot stof zal weerkeeren, misschien nog dees jaar, misschien in den loop van deze maand, want het is zoo natuurlijk te sterven als geboren te worden.

†

BID VOOR DE ZIEL

van Juffrouw

MARIE DE VOS

dochter van wijlen

AUGUST & ANTOINETTE DE CREMER

geboren te Ophasselt den 31 Januari 1882 en overleden te Velzeke den 5 September 1943,
voorzien van de H.H. Sacramenten.

—♦♦—
We moeten leven in 't zicht van ons eenig Goed : de Hemel. Al de rest rijst door onze vingers op 't uur van onzen dood.

Leeren we dan Franciscus van Sales nazeggen : «Ik zal er voor zorgen goed te leven en ik laat verder aan God over de zorg van mijn dood».

Zoo ook wat betreft de omstandigheden van onzen dood : waar, wanneer, hoe ? Leeren bidden «Heer laa me zalig worden en sterven zooals 't U believen zal !...» Elke dood immers die God voor ons beschikt, is voor ons ook de beste, als we ons maar onderwerpen en hem gewillig aannemen.

Bidden we dikwijls om een heiligen dood, en denken we veel aan de zielen van het Vagevuur.

Jezus, Jozef en Maria, ik geef U mijn hart en mijn ziel.
(7 jaar)

Jezus, Jozef en Maria, sta mij bij in mijn laatsten doodstrijd.
(7 jaar)

Jezus, Jozef en Maria, laat mij in uw heilig gezelschap in vrede sterven.
(7 jaar)

.....
Uitg. R. De Vos, Koster, Ophasselt