

Komt, Heiligen Gods, haar ter hulp ! Engelen des Heeren komt haar te gemoet. Ontvangt hare ziel en stelt haar voor het Aanschijn des Allerhoogsten



BID VOOR DE ZIEL VAN

Mevrouw

**MARIE-IRMA DE VOS**

echtgenoot van Mijnheer

**HONORÉ VAN DE PUTTE**

geboren te Maarcke-Kerkem den 26 Februari 1874  
en godvruchtig overleden

te St-Kornelis-Horebeke den 4 September 1940,

voorzien van de laatste H.H. Sacramenten

Zij was lid van al

de godvruchtige genootschappen der parochie.

---

Zalig de dooden die in den Heer sterven !

De overledene heeft op voorbeeldige wijze hare plichten volbracht van getrouwe echtgenoot, liefdevolle moeder en christene huisvrouw. Zij heeft in vrede en rechtvaardigheid gewandeld, vriendelijk en minzaam jegens allen die haar naderden. Geheel overgegeven aan Gods heiligen wil, heeft zij met christene gelatenheid hare ziekte verdragen : zacht en vreedzaam is zij gestorven.

Beminde Echtgenoot, de wil van God is geschiedt ; troost U in dit afscheid bij de gedachte dat wij malkander zullen wederzien in den Hemel Dierbare Kinderen, uw Moeder heeft U te vroeg verlaten ; gij weet hoezeer ik U bemind heb en met hoeveel zorg en kommer ik U heb groot gebracht ; vergeet de liefde uwer moeder niet ; volherdt in de vrees des Heeren ; eert uw vader al de dagen van zijn leven ; bemint elkander en bidt voor mij.

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid.

300 d. afl.

---

St-Maria-Horebeke, druk. De Clippele