

Wie God vreest zal welvaren in het uiterste,  
in zijn stervensuur zal hij gezegend worden,

Eccl. I, 13.



**Bid voor de ziel**

van

**MARIE LEONIE DE VOS,**

geboren te Tieghem den 27 Januari 1860  
en godvruchtiglijk overleden te Audenaarde  
den 1 Juli 1903,  
versterkt door de HH. Sakramenten  
der stervenden.

Zij was eenvoudig en godvreezend. Zij heeft hare ziekte met eene volkomene onderwerping verdragen. Zij kloeg niet tegen God omdat Hij haar beproefde, maar zij bleef onberoerlijk in de vrees des Heeren. Zij was indachtig dat de dood beter is dat een bitter leven, en dat, zoo wij met Christus op aarde lijden, wij ook met Hem ons in den Hemel zullen verblijden.

De godvruchtigheid tot Maria is een onderpand van zaligheid, die God verleent aan degenen die Hij tot de glorie des Hemels heeft voorbeschikt.

H. Joan. Damasc.

Mijn Jesus, barmhertigheid. 100 dag. afl.

R. I. P.

5100 Audenaarde, A. Vandendriessche.