

De geest van slachtoffering is de *a.b.c.* der zaligheid.



## TER DIERBARE GEDACHTENIS

van Mevrouw

**Mathilde-Maria-Joseph-Gabrielle DEVOS**

weduwe van

**Mijnheer AUGUST PETRE**

*geboren te Audenaerde den 8 Oogst 1863, en er  
godvruchtig overleden,*

*voor zien van de H.H. Sakramenten, den 18 Juni 1922.*

Gesproten uit eene doorchristene familie en in de vrees des Heeren opgebracht, was zij van hare teederste jeugd een voorbeeldige jonge dochter, later eene verknochte echtgenoot, later eene waardige weduwe, de kloeke Vrouw van 't H. Schrift, maar voornamelijk eene uitgelezene Moeder. 't is te zeggen de liefde die zich zelve vergeet, de liefde die zich ten beste geeft, de liefde die zich slachtoffert.

En die liefde die zij hare kinderen toedroeg, sloot de liefde tot God niet buiten, dien zij van ganscher herte beminde. Stichtend was haar leven, niet min stichtend hare dood: iedereen die haar kende, verheft hare deugden, en hare voorbeelden zijn eene kostbare erfenis voor hare kinderen.

Maar waarom toch, o Heer, ons onze Moeder ontnomen, aan ons zoo jong nog? — Wie mag aan God zeggen: waarom handelt Gij alzoo?

Heer, Gij hebt ze ons gegeven voor ons heil, Gij vraagt ze ons terug: alhoewel met bedroefd hert, onderwerpen wij ons aan uwen aanbiddelijken Wil: daar de beproevingen opstijgen, zullen wij opstijgen tot God.

*Mijne duurbare Kinderen, uwe Moeder verlaat u, maar van in den Hemel zal zij op u waken: zij is Vader en al dezen die zij beminde, gaan verwoegen en zij wacht op dezen die zij lief heeft. Vergeet geen' dag uwe Moeder en de kostelijke lessen die zij u gegeven heeft, en voornamelijk de beloften die gij haar op haar sterfbed gedaan hebt.*

Hert van Jesus ik stel mijn betrouwen op U, 300 d. a.  
De akten. 7 j. en 7 quadr.

*Aud. — A. De Meester.*