

Gij hebt ze ons uit liefde gegeven, Gij hebt ze ons ontnomen volgens Uw welbehagen. O God! dat uw H. Naam gebenedijd zij.

BID VOOR DE † ZIEL VAN MEVROUW

OCTAVIA DE VOS

echtgenoot van Mijnheer

JAN-PAPTIST DE WOLF

geboren te Etichove, den 20 September 1843 en zeer godvruchtig in den Heer ontslapen te Opbrakel, den 17 Juli 1917, voorzien van de HH. Sacramenten.

LID VAN DEN WEKELIJKSCHEN KRUISWEG.

De Heer had haar eene schoone ziel verleend : zij was recht van hart, minzaam van karakter, bijzonder voor noodlijdende en armen, sterk was haar geloof en doordrongen was zij van de vrees des Heeren.

Zij nam acht op de paden van haar huis, vooral de christelijke opvoeding harer kinderen verzorgende, haar grootste en haar zoetste geluk was in het midden van hare kinderen te wezen. Ook zonder klacht, maar edelmoedig schonk zij aan den Heer, deze die Vader en Moeder begeerden te verlaten om in den Kloosterstaat te treden. Eccli.

Hevige pijnen heb ik in mijn lichaam onderstaan ; doch mijne ziel was met vertroostingenvervuld. De Heer kastijdt deze die Hij bemint, Hij beproeft den mensch in het leven om hem in het toekomstige te sparen. Zalig zij die de beproevingen met verduelghheid verdragen, want de kroon des hemels zal hun erdeel wezen.

Beminde Echtgenoot en Kinderen, heb dank voor uwe goede zorgen, zij hebben mijne pijnen en smarten veel verzacht. Droef is onze scheiding, maar getroost u in den Heer want na deze korte scheiding zal den goeden God ons weer vereenigen voor alle eeuwigheid. Geliefde kinderen, eert uwen vader al de dagen zijns levens. Weest mij indachtig in uwe gebeden vooral gij die u aan den Heer hebt toegewijd in het Kloosterleven. Vergeet mij niet in het H. Sacrificie der Mis, in uwe Communiën en goede werken.

Mijn Jezus, barmhertigheid!

100 d. afl.

Nederbrakel. - We Θ . Van Nieuwenhove & A. Vand. Driessche