

De Heer zal mij vergelden volgens mijne gerechtigheid ; want ik heb zijne wegen trouw bewaard.

Ps. XVII.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

PELAGIE DE VOS

weduwe van Mijnheer

Joannes Baptista Liets

geboren te Erwetegem, den 12 Maart 1835
en godvruchtig in den Heer ontslapen
te St-Maria-Lierde, den 30 November 1915,
versterkt door de HH. Sakramenten.

Lid van verscheidene godvruchtige genootschappen.

Al is het dat wij Gods geheimen niet kunnen doorgronden, nochtans moeten wij ons aan zijne opperste schikkingen onderwerpen, hoe pijnlijk zij ons ook mochten vallen : omdat Hij oneindig wijs is en ons bemint.

H. Basiluis

Wat ons het meest vertroost, zijn hare goede voorbeelden en haar levendig geloof. Godvruchtig en heilig was haar leven, zacht en stichtend was hare dood.

H. Augustinus.

Beminde kinderen en kleinkinderen weent niet over mijne dood, ik leef immers in den Hemel. Doet het geen gij van mij gehoord en gezien hebt, en gedenkt mij in uwe gebeden.

Zoete Herten van Jezus en Maria, weest mijne toevlucht.

300 dagen aflaat,

R.

I.

P.

Drak. — Fritz Van Damme, Maria-Lierde.