

Ontferm U mijner, gij ten minste mijne vrienden
want 's Heeren hand heeft mij geraakt! (Job)



Bid voor de Ziel

van

PETRUS DE VOS

Eereschatbewaarder der Kerkfabriek

geboren te Nederbrakel den 27 Januari 1867
en er godvruchtig overleden den 4 Juli 1946.

Voorzien van de H. H. Sakramenten der stervenden.

De Allerhoogste heeft het aardsche leven met ellenden vervuld, opoat wij de waarde van het Eeuwige leven hoog genoeg zouden schatten.

H. Ephrem,

Zalig is dan ook alleen de mensch die geleefd heeft zooals hij verlangt te sterven

De lange levensbaan van dezen dierbaren overledene stond steeds in het licht van een groot geloof: God was ten slotte toch in alles zijn doel en Godes geboden zijn verzekerde weg

Heer wees ons arme zondaars genadig! straf niet in uw verbolgenheid en kastijd niet in uwe gramschap.

Heb medelijden, o God verlos mijne ziel en behoud mij om wille van uwe barmhartigheid.

Ps 225

Dierbare Zuster en beminde familieleden, ik ben thans verlost uit de ellenden van het aardsche leven. Hebt dank voor uwe genegenheid en goede zorgen. Stort geen nuttelooze tranen op mijn graf maar wees mij steeds indachtig in uw gebeden en doet tot mijn zielelafenis veel goede werken, want dat alleen telt bij God.

Vaarwel en tot weerziens in den Hemel.

R. I. P.

Barmhartige Jezus, geef zijne ziel de eeuwige rust.

Nederbrakel Druk, Wwe O. Surdiacourt