

Ik geloof de verrijzenis van het vleesch en het eeu-
wige leven. Symbolum.



Bid voor de ziel

van

PETRUS-JOSEPH DE VOS

echtgenoot van

MARIA-ZOË HAUSTRAETE

geboren te Michelbeke den 1 September 1904 en
overleden te Oostakker den 16 October 1943.

Helaas ! hoe ras is 's menschen leven hier geëindigd,
vandaag is hij die morgen niet meer verschijnt. Het
leven van den mensch gaat als een schaduw voorbij.

Nav. Chris. Lib I-23.

God zal den mensch loon naar werken geven, en hij
zal iedereen volgens verdiensten behandelen. Job, 34-11 —
Daarom kan die mensch alleen gelukkig zijn die zoo
tracht te leven gelijk hij in het uur der dood wensch
bevonden te worden.

Bemide echtgenoote, duurzame kinderen vaartwel !
Dat het verschrikkelijk einde van mijn leven u immer
tot zalige les diene, Wilt gij waarlijk gelukkig zijn hier
en hierna maals onderhoudt de geboden van God en
zijne kerk, leeft als goede christenen. Weest mij indach-
tig in uwe gebeden.

GEBED.

Goede Jezus, wiens barmhartigheid oneindig is. ver-
leen de eeuwige rust aan de ziel van uwen dienaar, wij
smeeken er U om door de kracht van uw dierbaar
Bloed dat Gij voor ons vergoten hebt,

Mijn Jezus barmhartigheid. (100 d. afl.)

Zoet Hart van Maria wees mijne zaligheid
(300 d, afl)

R. I. P.

Nederbrakel Druk. Wwe. O. Surdycourt