

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS.



BID VOOR DE ZIEL  
van Mevrouw

## PRUDENCE DE VOS

Echtgenoot van Mijnheer

### EDUARD DE BOCK

geboren te Segelsem, den 10 Juni 1852 en aldaar  
overleden den 28 September 1927.

*Getroost door de H.H. Sakramenten der stervenden*

De sterke vrouw wie zal ze vinden? Hare waardij overtreft wat uit de verste verte komt. Het hert haars mans verlaat zich op haar, zij doet hem goed en geen kwaad, geheel haar leven lang. Zij staat op als het nog nacht is, verzorgt haar huis van spijs en hare dienstmaagden van voedsel. Zij gordt hare lenden met kracht en sterkt hare armen. Zij geeft nauwkeurig acht op al wat in haar huis omgaat, en het brood eet ze niet in luiheid. Hare kinderen staan op en roemen haar; haar man staat op en prijst haar. Vele vrouwen hebben schatten vergaard, maar zij zij overtreft ze allen.

(Boek der Spreuken XXXI)

De rechtveerdige is altijd bereid tot den dood en sterft gerust; de dood verlost hen van de ellende dezer wereld en doet hen de blijdschap des hemels binnentreden. (H. Bern.)

Dierbare Echtgenoot lange jaren heeft de goede God ons bewaard en elkander steunend, hebben wij ze in getrouwen huwelijkstand beleefd. Nu roept God om tot de tijdelijke scheiding, maar in geest blijven wij vereenigd in verwachting van het eeuwig wederzien in den hemel voor mij. En gij ook, Beminde Kinderen, gedenken eren weest mij immer indachtig in u

Akten van Geloof, Hoop, Liefde en 7 quaec.

H. I.

Nederbrakel, Drukk. O. Surdiacourt-Blommaert