

Geloofd zij Jezus-Christus! Amen.



**Bid voor de ziel**

van Mijnheer

**REMI DE VOS**

echtgenoot van Mevrouw

**ELODIE VAN WYMEERSCH**

Geboren te Nederbrakel, den 15 April 1865

en aldaar godvruchtig overleden

den 17 April 1937.

Versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

Lid van den bond van het H. Hart, van 't genootschap  
van den H. Franciscus-Xaverius en van andere  
godvruchtige genootschappen.

Hij was een oprecht en deugdzaam man, een overtuigd kristen, gansch verkleefd aan godsdienst en plicht. Goedheid en zachtmoedigheid kenmerkten al zijn doen en laten en in zijn levendig geloof en zijn groot betrouwen op God, putte hij dien moed, die hem nooit deed wankelen in de beproevingen. Zijn eenvoudigheid, werkzaamheid en deugd, zijn goedwillig karakter verwierven hem de algemeene achting en genegenheid. Hij aanvaarde met volle onderwerping aan Gods Wil al wat hem overkwam, was verduuldig in de kwellingen en vond altijd troost bij God in het gebed.

Het aankomen van den dood verschrikte hem niet. Hij was bereid en verwachtte hem met kalte want hij wist dat voor den goeden kristen de dood maar eene verwisseling is met de vreugde des Hemels.

Duurbare Echtgenoot, ik weet hoe pijnlijk mijn afsterven U valt, doch in zulke stonden vooral is het troostend kristen te zijn om zijn hart te verheffen tot God, om verzachting te bekomen in het lijden. Beminde bloedverwanten en vrienden blijf mij steeds indachtig in uwe gebeden.

Mijn Jezus, Barmhartigheid!

300 d. afl.