

Maar godd'lijk de kijkers, die schreiens gereed.
Schittren en zingen hoog boven hun leed :
— 't Zijn zij, die der zielen ellende bevroën —,
Die lachen.... om de andren geen zeer te doen.
(Menschenoogen - Alice Nahon.)

† Zalige Gedachtenis †

van Mevrouw

ZULMA DE VOS

echtgenootte van Mijnheer

SIMON VAN DEN DOOREN

geboren te Volkegem den 21 Januari 1886, en
stichtend overleden te Nederbrakel, den 24 April 1940,
gesterkt door de H. H. Sakramenten der stervenden,
Lid van de Derde Orde en van alle godvr. genootschappen.

De Heer beproefde de duurzame overledene door een langdurige en pijnlijke ziekte. Doch moedig en sterk, met groote verdueligheid en liefdevol gebaar heeft zij den Heer afgewacht tot Hij de offerande van haar leven wilde aanvaarden.

Van jongs af in de vreeze des Heeren opgevoed, morde zij niet om het lijden; zij begreep zoo goed zijn waarde en haar uitverkiezing om door het lijden gelijkvormig te worden aan haar goddelijken Meester. Zij zocht steun in het gebed en vond kracht in de H. Communie, Zij offerde dagelijks — o, zoo liefdevol, stichtend en eenvoudig, zooals alleen een heilige dat kan. — haar leven voor het welzijn van haar kinderen... voor den vrede... voor de heiliging der priesters. Diepgeloovig herhaalde zij gedurig: " 't is Gods wil ..; hoewel niemand beter dan zij begreep hoe noodig zij er nog was meende zij toch van uit den Hemel nog beter over haar kinderen te kunnen waken.

Duurbare echtgenoot, geliefde kinderen, ik was zoo gelukkig te midden van U allen: de dood scheidt ons maar breekt niet de banden der liefde. In het gebed, en vooral in de H. Communie, zult gij weldoenden troost en ik overvloedige lansen vinden; bemint en steunt elkander. En gij, mijn Broeders, Priesters, blijft mij gedenken aan het altaar des Heeren. Beminde Zuster, Bloedverwanten en Vrienden, weest mij indachtig in uwe gebeden. — God zegene U en beware U!

Akten van Geloof, Hoop en Liefde. (7 j. & 7 quad.)

Nederbrakel Druk.Wed. O. Smitaccourt