

Bij zijn dood is het voor ons een groote vertroosting, de vaste hoop te mogen hebben dat hij thans leeft om niet meer te sterven.

† **BID VOOR DE ZIEL**

van Mijnheer

REMI DE VREESE

Echtgenoot van Mevrouw **MARIE BEELS**
*geboren te Nazareth den 23 Juni 1847 en aldaar
godvruchtig overleden den 21 Augustus 1937,
voorzien van de laatste Hf. Sacramenten.*
Vereerd met het bijzonder Landbouweere-
teeken van 1^e en 2^e Klas, gewezen bestuurslid
van het Burgerlijk Hospitaal.
Lid van het Broederschap
van het Allerheiligste Sacrament.

Van krachten uitgeput, stierf hij in een gezegenden ouderdom. Klein en groot, oud en jong kende hem en groette hem vriendelijk en luisterde glimlachend naar de schalke woorden waarmee hij weder groeten zou. Hij meende het goed met iedereen en droeg de achtung weg van allen. 't Was een minzaam man.

De Heer had in hem de schatten zijner goedheid neergelegd; hij was een goede huisvader, zijn kinderen waren het voorwerp zijner liefde en bekommernissen, ook waren deze gedurende zijn leven, zijn troost en zijn vreugde; en stervende mocht hij zich over hen verblijden.

Hij was een voorbeeldig christen, bezield met diep geloof en grondvaste overtuiging; menschelijk opzicht voor 't belijden van zijn godsdienst kende hij niet. Hij was een man van gebed, met een vaste hoop op een zalig hierna. Hij vreesde den dood niet en ging gaarne eens zien over het muurke waar eens zijn lichaam rusten zou, terwijl zijn ziel terug zou keeren tot haren Schepper. Dat God, zijn beschermer, hem de eeuwige belooning schenke. Ruth.

Dierbare Echtgenoot, hebt dank, want gij waart mijn schutsengel en mijn sterke kracht in dit leven. Gij, dierbare Kinderen en Kleinkinderen hebt mij liefderijk verzorgd en mijn levensdagen veraangenaamd, hebt dank voor uw trouwe liefdeblijken. Helpt mij door uw vurige gebeden en troost mij door uw echt christelijken levenswandel. Tot weerziens in den Hemel.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

Nazareth. — Drukk. G. Schaubroeck.