

† GEDENKT IN UWE GEBEDEN DE ZIEL VAN VROUW
PELAGIE DEVRIENDT

ECHTGENOOTE VAN DEN

Heer AUGUST BEHAEGHEL

*geboren te Woesten den 21 Januari 1862, in den
Heer ontslapen te Zuidschote den 7 Februari 1934,
bediend met de Heilige Gerechten.*

Zij was lid van de genootschap van 't H. Hert
en andere goede werken.

Wij danken U, o Heer, dat gij ons eene goede
echtgenootte en moeder hebt geschonken en lange ja-
ren aan onze liefde hebt bewaard. Gij hebt ze ge-
schonken tot ons geluk en tot ons welzijn. Nu gij
ze terugvraagt, buigen wij het hoofd met droefheid
om haar heengaan en met onderwerping aan Uw
heiligen Wil.

Alwie haar kende ondervond den invloed van hare
goedheid en deugdzaamheid. De ziekelijkheid en
de kwellingen vermochten niet den vrede van haar
hert te storen. Hare beproevingen droeg zij op aan
God, zonder zuchten noch klagen en zonder hare
blijmoedigheid te verliezen.

Daarom ook ontsliep zij met gerust gemoed, zacht
in den Heer, onwankelbaar in haar betrouwen op God.

Beminde Echtgenoot en Kinderen, dank voor uwe
genegenheid en voor uwe goede zorgen. Dat de
Heer U zegene en bescherme en ons vereenige in
zijne glorie.

Zoet Hart van Jezus, wees mijne liefde. (300 d.a.)

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid. (300 d.a.)

Drukk. G. Bras-Tavernier, Boterstraat, 58, Yper.