

De dood der rechtvaardigen is kostbaar in de oogen des Heeren. PS. 115.



BID VOOR DE ZIEL

van zaliger

ALFRED DEVRIESE

weduwnaar van

EMILIE VAN OMMESLAEGHE

echtgenoot van

MELANIE - JULIE VANDERSTRAETEN

geboren te Audenaerde den 17 November 1854,
en aldaar godvruchtig overleden den 8 April 1922,
versterkt door de laatste HH. Sacramenten.

Hij heeft zijn geluk gezocht in den Heer vurig te dienen en zijne geboden nauwkeurig te onderhouden; in zijn lijden was hij aan den wil van God gansch onderworpen. overtuigd dat God, deze die Hem beminnen beproeft, en dat wij met Christus zullen verheerlijkt worden als wij met Christus zullen geleden hebben.

De mensch die zijn vertrouwen op God stelt, zal in de beproevingen van dit vergankelijk leven nooit wankelen.

MACH. II.

Zonder hulp is mijne kwaal geweest, omdat Gij, o Heer, gehandeld hebt volgens uwen H. Wil.

Uit ganscher harte aanvaardde hij al wat de Heer hem overzond; hij bewaarde den vrede in zijn lijden en de verduldigheid in al zijne smarten.

O Maria, « hulp der kristenen » en « deur des hemels » spreek thans voor mij ten beste!

Bedroefde Echtgenoot, en gij, mijne lieve Kinderen, gij moogt tranen storten over mijn afsterven, doch weet niet ontroostbaar, scheidt moed en vertrouwt op God, vaartwel, gij weet hoe ik mij onder u gedragen heb en gezwoegd heb voor uw geluk. Indien gij mij hebt bemind, bidt voor uwen vader. Bert Maria, gij zult het leven vinden en de eeuwige zaligheid bekomen.

Jezus, Maria, Joseph. (7 jaren en 7 quad. afl.)

Photo VANDEN BORRE.

Aud. A. DE MEESTER.