

Heden is de mensch
Morgen is hij verdwenen.

(Th. A K.)



BID VOOR DE ZIEL
van Mijnheer

REMI DE VRIESE

Weduwnaar van Mevrouw

MARIA JOANNA VAN BRABANDT

geboren te Bevere, den 20 Februari 1854

en overleden te Eyne, den 17 September 1934,

versterkt door het H. Sacrament der stervenden.

Hij was lid van 't genootschap van de H. Barbara.

Ongeveinsd en rechtschapen van hart, vreesde hij
God en vluchtte het kwaad.

Als een zorgvuldige huisvader werkte en zwoegde
hij voor 't welzijn van zijne familie.

Het lijden en de kwellingen beproefden hem in zijn
laatste jaren. Doch in zijn Godsdienst, in het kruis van
O. L. Heer vond hij sterkte om zijn eigen kruis te
dragen. Na zoo een leven mag de kristen mensch ge-
rust de eeuwigheid ingaan; de belooning voor den
vervulden plicht en het gedragen kruis lacht hun
reeds tegen hier op de wereld.

Teerbeminde kinderen en kleinkinderen, hebt dank
voor uwe zorgen die gij mij zoo liefdevol verleendet.
Bidt voor mij. Tot weerziens in den Hemel.

GEBED.

Wij bidden U, Heer, ontsla de ziel van uw dienaar
Remi van allen band der zonde, opdat hij in de heer-
lijkheid der verrijzenis opgewekt, met uwe heiligen
en uitverkorenen zich moge verheugen. Amen.

Eyne, drukk. M. Van Maercke. Tel. 269.