



BID GOD VOOR DE ZIEL

van

HENRI DE VRIEZE

echtgenoot van

Marie-Elodie WAELEBROECK

geboren te Bevere den 5 Februari 1835, en aldaar
godvruchtig overleden den 7 Maart 1922

voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden.

Hij was lid van 't Genootschap van den
H. Franciscus-Xaverius.

De ouderdom is eene eerekroon, op den weg der
deugd te vinden. Aan U heeft God de kroon des
ouderdoms geschonken. PROV. XVI

Hij was een oprecht, vroom en werkzaam man,
vreesde God en week af van het kwaad. JOB I

Zalig is de man, die den raad der goddeloozen niet
heeft gevolgd, en op den weg der zondaren niet is
blijven staan, maar die zijn vermaak vond in de
wet des Heeren, en die wet overdacht nachten dag.
Ps. I

Bemind Kinderen en Kleinkinderen, luistert
naar mijne woorden: gelukkig dezen die de wegen
des Heeren bewandelen; zij alleen leiden tot een
eeuwig en onvergankelijk geluk; bemint nu elkan-
der met eene ware broederlijke liefde en helpt mij
door uwe gebeden en H. Communiën.

Alom zij bemind het H. Hert van Jesus.

R. I. P.

Wed. Wattyn, Bevere