

De dood is onverbiddelijk
Het is geschied gelijk het den Heere behaagde, de
naam des Heeren zij gebenedijd.



De zon des levens is vroegtijdig voor mij onderge-
gaan; de hand der dood heeft mij geraakt. Doch is het
pijnlijk zoo vroeg te sterven, misschien was het ge-
vaarlijk langer te leven. De oneindig wijze God
alleen weet wat voor ieder van ons zalig is.

Hoe wijs en voorzichtig is dan deze die het uur
zijner dood gedurig vóór oogen heeft en zich ten allen
tijde bereidt voor dezen grooten oogenblik. De dood,
het groot geheim der dood leert ons kennen wat wij
zijn in de wereld: de gezondheid is maar een ijdel
woord, het leven is maar een droom; alles is hier
ijdelheid, behalve God dienen en Hem alleen be-
minnen.

De Heer heeft haar beproefd met eene pijnlijke
ziekte, die zij met de grootste verduldigheid onder-
staan heeft. ECCL. 38.

Er is geene vergelijkenis te maken tusschen het
lijden van dit leven, en de glorie die ons eens zal
veropenbaard worden in den hemel. ROM. IX.

Beminde Ouders, broeder en zusters, het is, wel is
waar, lastig u te moeten verlaten in den bloei der
jaren; doch weet dat wij elkander eens zullen weder-
zien. Troost u dan en gelieft mij intusschen indachtig
te zijn in uwe gebeden.

Zoet Hert van Maria, wees mijne zaligheid.

(300 d. afl.)