

Laat ons in hare dood de schikkingen van God aanbid-  
den, de onstandvastigheid van dit leven overwegen en  
met betrouwen het eeuwig leven afwachten.

H. FRANC. SALES.



Bid voor de Ziekerust

van

## **Mathilde DE VRIEZE**

lid der Derde-Orde en Raadslid der Congregatie  
van Onze Lieve Vrouw.

Geboren te Mooregem, den 17 November . . . 1842,  
overleden te Oycke, den 25 April . . . 1908.

Voorzien van de HH. Sacramenten.

Velen hadden haar lief . . . omdat zij eene vrouw  
was van geloof, getrouw aan hare christelijke plich-  
ten, geregeld en zeegbaar in haren omgang, recht in  
haren handel, dienstveerdig voor iedereen.

TOB. I. ACT. VI. H. BERN.

Wilt niet weenen over mij: ik verlaat het dal van  
tranen voor 't rijk van vrede . . . Ik wensch ontbon-  
den te zijn van de banden van dit leven en met Chris-  
tus te zijn . . . want, alhoewel men gelukkig is in  
dit leven, wanneer men met God vereenigd leeft, doch  
gelijk de zeevaarder zich niet veilig kan noemen, dan  
wanneer hij in de have aangeland en den storm ontwe-  
ken is, zoo ook kan de ziel niet ten volle verzekerd en  
gelukkig genoemd worden, dan wanneer zij in Gods  
liefde uit dezen wereld scheidt . . . Vaartwel lieve  
Broeder en Zuster, hebt dank voor uwe liefde en goede  
zorgen, welhaast zien wij elkander weer en vergeet  
mij niet in uwe gebeden.

H. CATHAR. AD PHIL. I. H. LIG. ECCL. XXXVII.

Zij was een oprecht kind van Maria, vurige dienaress  
van den H. Jozef; dat hare ziel met hen in vrede ruste.

Zoete herten van Jezus en Maria, weest mijne toe-  
vlucht. 300 dag. afl.

Oycke. — Joseph Baeyens.