

Geloofd zij Jesus-Christus, AMEN.



**Bid voor de Ziel**

van

**NATHALIE DE VROE**

Weduwe van

**JAN-BAPTISTE D'HAENZE**

Lid van de Derde Orde en den Wekelijkschen Kruisweg.

*Geboren te Eilat*

*den 1 December 1840, overleden te Opbrakel*

*den 12 Januari 1911.*

**Versterkt door de H.H. Sakramenten.**

— — —

Zij was eene moeder weerdig in het geheugen der goede te leven, die hare kinderen in de vrees des Heeren opvoedde en die voorbeelden van deugden achterlaat.

Zij was bezielde met goedheid en medelijden; zij weende met hen die in droefheid waren en vol gaarne kwam zij de noodlijdenden ter hulp.

Ik ben niet indachtig ooit gelezen te hebben, dat iemand die liefdewerken verricht eene kwade dood is gestorven; want zulke mensch heeft veel voorsprekers bij God. H. Hieronym.

Vaartwel mijne lieve kinders en bloedverwanten, ik ben aan uwe oogen onttrokken maar niet aan uwe liefde. Ik bewaar de zoete herinnering van de vertroosting die ik in uw midden genooien heb. H. Aug.

H Hert van Jesus, ik heb betrouwen in U

**R. I. P.**

Nederbrakel, Jos. Radys-Gallo & Th. Gorller,