

Zalig zijn zij die in den Heer sterven, zij rusten uit van hun zwoegen en hunne werken volgen hen in 't eeuwig leven.



BID VOOR DE ZIEL

van

Mijnheer IVO DE VULDER

weduwnaar van Mevrouw

JULIA VAN DAMME

geboren te Erwetegem den 28 Juli 1851 en aldaar godvruchtig overleden den 8 April 1929 versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

Hij was lid van 't genootschap van den Heiligen Franciscus en van de Confrerie der Heilige Barbara.

Als goede echtgenoot en goede vader gedroeg hij zich met groot beleid, bleef standvastig in den dienst van God, hij vervulde zijne plichten, leerde ook de zijne God vreezen, de zonden vluchten, de wet Gods beminnen en er naar leven. Canisius.

Nooit sprak hij kwaad van iemand en weigerde steeds het te aanhooren; zijn rechtschapen gemoed en rondborstig karakter verwekten hem de genegenheid van zijne medemenschen.

Hij zag het einde van zijn leven naderen met christelijke overgeving en gerustheid welke de kostelijkste genaden der stervenden zijn. H. Aug.

Duurbare kinderen gedenkt steeds de voorbeelden en de lessen van uw vader en blijft vereenigd onder elkander, dient God getrouw.

Vaartwel, wij zullen elkander wederzien en blijft voor mij bidden.

Mijn Jezus, barmhartigheid. 300 d. afl.

R. I. P.

Uitg — Florent Rouckhout Erwetegem.