

De dood is de weg naar het leven. H. Amb.

Bid voor † de ziel

van

Joseph Angel DEVUYST,

Echtgenoot van

CLARA HELLIN,

Oud-strijder uit den oorlog 1914-1918

Geboren te Everbeek, den 4 September 1894

en aldaar overleden den 21 Mei 1941.

Voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden

Wat is het leven van de mensch ? Een rook die voor weinig tijd verschijnt, en weer verdwijnt. Jac. 4, 15.

Met geduld heb ik den Heer verwacht . . . en Hij heeft mij uit het midden der ellenden getrokken. Ps. 30

Waarom was mijn ziekte zonder hoop en bleef zij ongeneesbaar ? Omdat, gij o Heer, gehandeld hebt volgens uw goddelijken wil : uw wil geschiede op aarde als in den hemel. Job 8

Beminde eechtgenoot, lieve zoon, het is hard u zoo vroegtijdig te moeten verlaten , nauwelijks genoten wij van het huiselijk geluk en de dood heeft ons gescheiden. Geliefde broeders, zusters en bloedverwanten, komt mij ter hulp, niet door tranen, maar door gebeden.

*Genadige Jezus, geef hem de eeuwige rust
7 jaren en 7 q. afl.*

Everbeek druk Depessemer Vanderdonckt