

Gelukkig zijn zij wier baan onbevlekt is, die wandelen in de wet des Heeren. Ps. 118.

BID VOOR † DE ZIEL

van Jufvrouw

MARIA-IRMA DE VUYST

Dochter van wijlen

Petrus en van Melanie Van Twembeke

Geboren te St. Goorix-Audenhove,
den 18 Februari 1885 en godvruchtig overleden
te St. Maria-Audenhove, den 11 Mei 1915.

Voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden.
ZIJ WAS LID VAN DE CONGREGATIE DER JONGE DOCHTERS
EN VAN DEN WEKELIJSCHEN KRUISWEG.

Maria, van hare kindsheid af, leefde in de vreeze Gods; zij was gehoorzaam, wel wetende dat de gehoorzame zegepraalt; zij oefende zich tot Godsvrucht, omdat deze tot alles nuttig is en de belofte heeft van dit leven en van 't toekomende.

Hetgene de Heer behaagd heeft, is geschied: Hij gaf ze ons, hij ontnam ze ons; zijn heilige naam zij gezegend.

Het is zoet te sterven als men wel geleefd heeft. De dood van den rechtveerdige is het einde zijner kwellingen, de bekroning van zijne zegepraal en de deur van 't eeuwig leven. Nav. Chr.

In hare langdurige en pijnlijke ziekte bleef zij verduldig en onderworpen aan den wil des Heeren; zij ontving stichtend en gelaten de laatste heilige Sacramenten en stierf in volle betrouwen op God.

Lieve Moeder, Zuster en Broeders, ik dank u voor uwe goede zorgen en gebeden, bidt voor mij en gij Medezusters der Congregatie, blijft getrouw aan Maria, zij zal in 't-uur des doods uwe beschermheilige zijn.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde. (7j. en 7 quad.)

R. I. P.

Nederbrakel, Drukk. Oscar Surdiacourt.