

Gelijk het den Heer behaagde zoo is het geschied;
de Naam des Heeren zij gebenedijd. Job 1. 21.



Ter Zalige Gedachtenis van

Zuster Ursula

(in de wereld Juffer Mathilde DE VUYST)

Geboren te Paricke den	17 September 1862,
getreden in 't klooster der	
Josephienen van Wynkel den	8 November 1883,
gekleed den	9 Februari 1884,
geprofest den	11 Februari 1885,
godvruchtig overleden te Herdersem den 8 Maart	
1926, versterkt door de HH. Sacramenten.	

Al sterft de rechtveerdigè een onverwachten dood,
hij zal nochtans in ruste zijn. Sap. IV: 7.

Rechtveerdig was zij in de oogen van God, de
duurbare zuster die wij beweenen. Van hare jongste
jaren af heeft zij vaarwel gezegd aan de vermaken
der wereld, om des te beter te kunnen zorgen voor
hare zielezaligheid. Door hare onschuld, hare een-
voudigheid en hare zuiverheid wierd zij gerekend
onder Jezus' liefste bruiden, en tot op het einde
van haar leven volhardde zij in 't vervullen der
plichten van haren heiligen staat. Terecht mag zij
verhopen dat Jezus haar zeggen zal: kom nu, mijne
beminde bruid, en ontvang de kroon die ik u be-
loofd heb.

Gelukkig zij die aldus mogen sterven!

Weent dan niet over mij, geliefde medezusters,
maar gedenkt u mijner in uwe gebeden en goede
werken.

Bermhertige Jezus, geef haar de eeuwige rust.

300 dag. afl.

Uitg. We G. Muylaert, Herdersem.