

Allerzoetste Jesus, wees voor mij geen Rechter
maar Zaligmaker. (50 dag. afl.)



IN VREDE RUSTE DE ZIEL VAN
Mevrouw Melanie De Vuyst

weduwe van Mijnheer

GUSTAAF VAN WESEMAEL

geboren te Erpe den 10 Januari 1860 en aldaar
godvruchtig overleden den 9 Maart 1944.

Versterkt door de H. H. Sacramenten.

Gelukkige stonde, wanneer Jesus ons oproept
uit de tranen tot de vreugde des geestes!

(Navolg. X.)

De dood is niets anders dan een slaap, eene
reis, een verhuizing van 't slechtere naar het betere.

Nu is zij dáár aangeland, waar er geen schip-
breuk, geene benauwdheid, geen kwelling of stoor-
nis meer te vreezen is, zij is overgegaan tot de stad
van den levenden God, tot het hemelsch Jerusalem.
(Joannes Chrys.)

Komt ter hulp, gij Heilige Gods, komt te ge-
moet, gij Engelen des Heeren; neemt hare ziel op
en brengt ze voor het aanschijn des Allerhoogsten,
Christus, die u geroepen heeft, gelieve u te ontvan-
gen, en de Engelen brengen u in den schoot van
Abraham.

(Off. der overledenen.)

Bemide kinderen en kleinkinderen wees mijne
ziel indachtig in uwe godvruchtige gebeden.

Bid voor de overledenen, opdat zij, als zij het
eeuwige leven zullen zijn ingegaan, voor u ook zou-
den bidden.

(H. Augustinus.)

O Maria, Moeder van God en Moeder van
barmhartigheid, bid voor ons en voor de overlede-
nen.

(100 dagen afl.)

Uitg. Edgard Noël, Erpe.