

O Heilig Kruis, onder uwe schaduw rust en hoop ik.



BID VOOR DE ZIEL VAN

MIJNHEER

**Jozef DE WAEGENAERE**

echtgenoot van

**Mevrouw Gabriëlle De Weerd**

*geboren te Eyne, den 7 Maart 1884 en overleden te  
Leupegem, den 5 Februari 1933,  
versterkt door de HH.Sacramenten der stervenden*



Roem niet, o mensch, op den dag van morgen,  
want gij weet niet wat de dag van morgen baren zal.  
XXVII PS.

De dood staat soms aan onze zijde en we denken er niet aan. Gelukkig de mensch, die haar altijd voor oogen heeft en zich dagelijks bereidt om te sterven.  
NAV. CHRISTI.

Dé zoetste troost, die een huisvader in het graf mededraagt, is de overtuiging zijn kinderen te hebben opgevoed voor God, in de eenvoudigheid des harten.

Dierbare *Echtgenoot* en *Kinderen*, nog lang had ik voor uw goedzijn willen leven en zorgen. Doch Onze Lieve Heer heeft er anders over beschikt. Wezen we gelaten in de beproeving. Dat God U zegene en beware. Gedenkt mijne ziel in uw gebeden. Vaartwel op aarde.

Mijn Jezus barmhartigheid.

100 d. afl.

R I P

---

*Druk. H. Vande Velde, Leupegem*