

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS. Amen.



## Bid voor de rust der ziel

van Juffrouw

**Maria, Octavie, Héléna DE WAEGENAERE**

geboren te Nederbrakel, den 27 Juni 1870,  
en er godvruchtig overleden, den 26 Mei 1936,  
versterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden.

---

Zij was de wijze maagd, die de Heer wakende  
vond. Off. Virg.

Van jongs af in de deugd opgevoed wandelde zij  
voor Gods aanschijn in waarheid en oprechtheid des  
harten. Zij was diep godvruchtig en aangekleefd kind  
der H. Kerk. Zij was zächtaardig en ingetogen van  
karakter, en de edele gevoelens van haar hart ge-  
paard met een liefvallige gespraakzaamheid deden  
haar van iedereen achten.

O Heer, ik vroeg U verlenging van dagen, en in-  
dien het mogelijk was, den kelk van lijden van mij  
te verwijderen; maar Gij hebt mij beproefd gelijk  
het goud door het vuur; de zon is voor mij onder-  
gegaan terwijl het nog geen avond was. Dat niet  
mijn wil, maar de Uwe geschiede!...

O Maria, haar hart heeft U bemind, haar tong  
heeft U geloofd, verkrijg haar de eeuwige rust.

H. Bern.

Duurbare Broeders en Zusters, en gij allen die  
mij bemindet, hebt dank voor uw genegenheid, bidt  
voor mijn ziel; en gij mijn Broeder Priester, gedenk  
U mijner aan het Altaar des Heeren.

Mijn Jezus, Barmhartigheid.

300 d. afl.

R. I. P.

---

Druk. Nederbrakel Wed. O. Surdiacourt.