

Gelukkig die in God gelooven
Als zulke wonden, 't harte slaan...
Het is ons Vader ginder boven
Die 't zoo gewild heeft en gedaan.



BID VOOR DE ZIEL VAN

JUFFROUW

Anna-Maria De Waele

DOCHTER VAN

Mr Remi & Mevr. Elodie Wandels

geboren te Bevere-Oud., den 27 November 1907
en godvruchtig overleden te Velzeke, den 10 Januari 1943
voorzien van de laatste H.H. Sakramenten.

Weer is een schoone ziel naar haar Schepper teruggekeerd : beproefd en door 't lijden gelouterd heeft ze de aarde verlaten, om de ellenden van dit leven te verwisellen met de vreugden van Gods Eeuwige Woon.

Anna was 'n braaf en goed kind, eenvoudig & zacht van inborst, zuiver van hart, steeds tot dienst bereid, vol zorg voor al hare dierbaren. Ze was de troost harer ouders, en een toegenegene liefdevolle zuster. - Maar ze is ziek geworden ; - wonder van Gods raadsbesluiten dat de Heer degenen kastijdt die Hij liefheeft. - Ze heeft zooveel geleden, niemand kon haar helpen in hare smarten ; en omdat hare ziel Gode aangenaam was is ze nu in den bloei der jaren, uit het midden van de wereld weggehaald en beloond met de Eeuwige Rust & Vrede.

Teergeliefde ouders, beminde broêr, zusters en bloedverwanten, ik draag hierboven de zoete gedachtenis mede van Uw goede zorgen, Uw verduelige en blijvende liefde voor mij : Hebt dank er voor ! Weent niet... gij hebt me niet verloren, maar aan God weergegeven, mijn leven is in een beter veranderd : en eens zien we mekaar voor Eeuwig weder.

Mijn Jezus Barmhartigheid... 100 d. aflat.

De 4 Akten tot zielelafenis van de overledene.

Druk. L. Moerman-Blockeel, Dorpstraat, 95, Bevere