

De Heer heeft gegeven, de Heer heeft ontnomen : gelijk
het den Heer behaagde zoo is het geschied : de naam des
Heeren zij gezegend.

Job, 1, 21.



BID VOOR DE ZIEL

van den Eerwaarden Heer

SYLVAIN DE WANNEMAEKER

DOCTOR IN WIJSBEGEERTE

zoon van

M^r Louis en M^{vr}. Maria-Emma Vereruyssen,

geboren te Munte, den 1 November 1886,
Priester gewijd te Gent, den 20 December 1912,

Onderpastoor te Ste-Maria-Lierde
en aldaar overleden den 4 December 1916,

voorzien van de HH. Sakramenten.

En gansch het volk weende over hem in grooten rouw
en treurde vele dagen en men zei : waar zullen wij zulk
eenen man kunnen vinden die vol zij van den geest van
God ?

Mach. IX, 20.

De lippen van den priester zullen de wetenschap be-
waren en men zal de wijsheid zoeken uit zijnen mond —
Die woorden van den profeet Malachias, mochten met
alle recht van den waardigen overledene gezeid worden,
immers : de wet der waarheid was in zijnen mond en op
zijne lippen vond men geene ongerechtigheid.

Malach. II, 76.

Zijne eenvoudige vriendelijkheid wonden hem het be-
trouwen en de achting van eenieder ; niemand zal zeggen
hoeveel bedrukte zielen er bij hem troost vonden, hoeveel
in moeilijkheden door zijne wijze raadgevingen geholpen,
hoeveel noodlijdenden door zijn opbeurend woord en
milde ondersteuning gesterkt werden.

Mijne bemidde Ouders, Zusters, Bloedverwanten en
Vrienden, de goddelijke voorzienigheid roept mij tot den
eeuwigen vrede ; want niet om mijn vroegtijdig en
schielijk afsterven, want thans leef ik in Gods tegen-
woordigheid, bij wien ik voor U bid. Gij ook, ik twijfel
er niet aan, zult voor mij bidden tot dat wij allen vereen-
igd zijn in den schoonen Hemel.

Zcet Hert van Maria, wees mijn heil. (300 dag. afl.)