

† BID VOOR DE ZIEL

VAN

JOANNES DEWEER

ECHTGENOOT VAN

MARIE PASSCHIER,

*geboren te AVELGHEM, den 13 Maart 1876 en er
overleden den 26 Februari 1925.*

Wij hebben hier op aarde geene vaste woonplaats, daarom als het morgen is, denkt dat gij den avond niet zult krijgen; en als het avond wordt, wacht u van op morgen te rekenen. Weest dan altijd bereid, en leeft zóó dat de dood u nooit onbereid vinde.

H. P.; HEB. XIII; NAV. CHR; LUC. XII.

Wie God vreest moet de dood niet vreezen, want zij is voor hem eene bron van geluk. ECCL. I, 13.

Hij heeft het bestier van zijn huis waargenomen en zijn brood in ledigheid niet geëten. PROV. XXX, 20.

Hoe gelukkig zijn dezen, o Maria, die geern uwen naam aanroepen. Zij zullen niet vreezen in de uur der dood, want de hemel staat open voor dezen die op u betrouwen. H. BERN.

Vaarwel, dierbare Echtgenote, onze zoo onverwachte scheiding moet u hard vallen; doch troost u, want de dood breekt de liefde niet: in den hemel zullen wij ons wederzien. Voor u en voor onze kinderen had ik nog willen leven, maar de Heer heeft er anders over beschikt. Dat zijn Heiligen wil geschiede.

En gij, mijne beminde Kinderen, leert aan mijne dood hoe alles ijdelheid is buiten God beminnen en Hem dienen. Betracht dan met iever al wat recht en heilig is, al wat deugdzaam en zalig kan maken. Bemint elkander met eene ware broederlijke liefde, maakt te zamen het geluk uit van uwe Moeder en vergeet uwen Vader niet in uwe gebeden.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde.

(7 j. en 7 m. 40 d. afl.)

Avelghem. Drukk. We Boels-Vanlerbergh.