

Is de avond gevallen, waag het niet u een nieuwen morgen te beloven - wees dus altijd gereed. Th. a K.



**TER ZALIGE GEDACHTENIS**

van Mevrouw

**Cyrilla-Palmyre DE WEERDT**

echtgenoot van

**Mijnheer CAMILLE ROELAND**

geboren te Ste Maria-Lierde, den 11 Februari 1889 en  
aldaar overleden, den 12 Januari 1940.

Versterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden.

---

De waarde eener deugdzaame huisvrouw is ver boven vele schatten: het hart van haren man vertrouwt op haar; zij neemt acht op de wegen van haar huis en eet haar brood in ledigheid niet. Een vrouw die den Heer vrees zal geloofd worden

De dood der rechtvaardigen is het einde van den arbeid, de belooning hunner beproevingen en de kroon van hun lijden en strijden.

Heer, ik heb U wel gediend en mijn geloof ongeschonden bewaard en nu dat mijn levensloop ten einde is, verhoop ik van U den loon die Gij beloofd hebt aan degenen die den goeden weg zullen gevolgd hebben.

Duurbare echtgenoot, wij waren zoo gelukkig, ik hoopte nog lange jaren met u in ware er trouwe liefde, lief en leed te deelen... maar zie, God heeft toegelaten dat mijn leven in eens werd afgebroken - hoe hartverscheurend dit ook is, toch zal dit voor ons eeuwig welzijn ten beste komen, zijn Heilige Wil geschiede. - Bid voor mij, en gij ook, beminde bloedverwanten, weest mij in-dachtig in uwe gebeden

Gebed: Wij smeeken U, o Heer, verhoor ons gebed en verleen aan de ziel uwer dienares eene plaats in het rijk van eeuwige vreugde.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U. 300 d. a

R. I. P.

---

Uitgever R. Suys, koster Ste Maria-Lierde.