

Het is een heilig en zalig gedacht voor de overledenen te bidden, opdat zij van hunne zonden ontbonden worden.



BID VOOR DE ZIEL

van

Hortentia De Weerd,

dochter van

Philip en Nathalia Liebaert;

geboren te Neder-Eename den 31 October 1837
en godvruchtiglijk overleden te Eename den
21 Januari 1902. Voorzien van
de heilige Sakramenten der stervenden.

Zij was oprecht eenvoudig en rechtzinnig,
werkzaam en goedhartig. Zij heeft haar brood in
ledigheid niet geëten.

De Zoon der menschen is niet gekomen om de
zielen te verderven, maar om ze zalig te maken.

LUC. IX 55

Mijne oogen zijn gestadig op den Heer gericht,
werpt een oogslag op mij en hebt medelijden met
mij. Laat niet toe, o Heer, dat ik in beschaming
valle.

Vaartwel, mijne beminde Bloedverwanten en
Vrienden, vergeet mij niet in uwe gebeden!

GEBED. — Heer, wij bidden U, heb medelijden
met de ziel uwer dienares Hortentia en ze ontrok-
ken hebbende aan de bederfenis van dit verganke-
lijk leven, maak haar deelachtig aan het eeuwig
leven. Door Jezus-Christus Onzen Heer. Amen.

Mijn Jezus bermhertigheid. (300 dag. afl.)

R J P

Eename, drukkerij Pius Verhegge.