

Wat is toch het leven van den mensch? Een rook die voor weinig tijds verschijnt en weldra verdwijnt.

H. Jac. IV: 15.



BID VOOR DE ZIEL VAN

MEVROUW

PAULINE DE WEERDT

Weduwe van

Aloïs Van Cauwenberghe

*geboren te Petegem-(Aud.) den 9 Juli 1840 en godvruchtig
overleden te Bevere-bij-Audenaerde, den 23 Mei 1930
versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.*



Wie weet als de morgen aanbreekt, dat hij den avond zal bereiken: daarom denken wij dikwijls aan de dood, niet om er over te schrikken, maar om ons er goed toe te bereiden. *Th. à Kempis.*

Want al die leven zullen sterven, en die sterven zullen verrijzen. *H. Ambrosius.*

God vergeet de zijnen niet, maar geeft altijd troost in de kwellingen. *idem.*

Mijne Kinderen en Kleinkind, uwe moeder verlaat U. Gedenkt hoe ik voor U gewerkt en gezorgd heb, en vergeet mij niet in uwe gebeden.

Mijn Jezus, barmhertigheid!

300 dag. afl.

R. I. P.

Druk. Ach. Van Neste-Stevens, Bevere (Aud.)