

« De Engelen der kinderen staan voor  
Gods aanschijn ». Ev.

†

ZOET AANDENKEN AAN  
**DENIS DEWEZE**

Zoontje van Mijnheer Pierre DEWEZE  
en Mevrouw Zulma DECOCK  
geboren te Everbeek den 6 Juni 1942  
en er plotseling door een auto-ongeluk  
overleden den 17 Augustus 1950.

---

Na 't vreeslijk ongeluk op de laan,  
Na bange uren, in den morgen,  
Ons kindje is biddend heengegaan,  
Spijts alle liefderijke zorgen.  
Onschuldig kind van brave ouders,  
Wat is uw wreede dood toch zwaar,  
Om torsen voor hun moede schouders,  
Na zooveel kruisjes, jaar op jaar...  
Gij waart voor iedereen zoo lief,  
« Zoo zuiver als een ooge »,  
Nu wijst gij, kleine hemeldief,  
Uit aardsche kwelling naar omhoog.  
Benevelen onzen blik de tranen,  
Wij kijken hoopvol naar uw spoor,  
En kleeft aan ons het stof der banen,  
Voor ons vindt gij bij God gehoor.  
Ach, mijn liefste Va en Moeken,  
Zusjes zoet, die treurt om mij,  
Komt hier troost bij Vader zoeken,  
Moeder, maak hen weerom blij.

---

Druk. Aril Galand, Vloesberg.