



ZALIGE GEDACHTENIS VAN  
MIJNHEER  
**THEOPHIEL DE WEZE**

weduwnaar van Mevrouw  
**Marie-Agnes DE VOET**  
geboren te Zegelsem den 23 April 1845  
en zacht in den Heer ontslapen te Schoorisse  
den 17 November 1936  
versterkt door de laatste H. H. Sacramenten

God, de Heer en Meester was met hem op zijn lange levensbaan; met Zijn Rechterhand heeft Hij hem ondersteund in al zijn ondernemingen, daar hij een man was van gebed. Overleg en goedheid, gepaard met een taaie wilskracht bezielde al zijn werken, en zoo won hij de achting en de vriendschap van allen die met hem omgingen. Par. 2. 1. Off. def.

Allengskens en van verre zag hij het uur der dood naderen, en dagelijks uren lang bereidde hij zich voor in zijn ouden gebedenboek om zalig te sterven. Wat is dan de dood van een christen? Zij is het einde der beproevingen, de voltrekking zijner zegepraal, en de ingang van het eeuwig leven. H. Augustinus

Laat gij nu, o Heer, volgens uw woord uw dienaar in vrede gaan. Evang. Luc. 2, 29

Zeer geliefde Kinderen, hebt dank voor al uw zorgen en gij in 't bijzonder mijn beide dochters voor uw grenzenlooze toewijding. Blijft indachtig al wat ik voor U samen met Moeder zaliger, zooveel jaren gedaan heb en schenkt ons in dankbare erkentelijkheid uw gebeden. Gij mijn zoon, priester van den Allerhoogsten gedenk U onzer aan het altaar.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U. 300 d. afl.

Zoet Hart van Maria wees mijn heil 300 d. afl.