



AVE MARIA

BID VOOR DE ZIEL VAN DE HEER

Richard Louis DE WILDE

Echtgenoot van Mevrouw Marie VERHULST

geboren te Gent op 9 Juni 1880 en er godvruchtig
in de Heer ontslapen op 7 Maart 1954, gesterkt
door de Heilige Sacramenten en de Pauselijke Zegen.

Met ontroering vernamen zijn vele vrienden en kennissen het overlijden van deze dierbare en verdienstelijke man. Hij ontving van zijn ouders een diepe geloofszin en leerde dra bij hen de toewijding aan elk apostolaatswerk, die zijn later leven zou kenmerken.

Zijn verborgen krachtbronnen waren de dagelijkse H. Mis en Communie en zijn tedere godsvrucht tot de Onbevleete.

Deze geest bracht hij in zijn schoon gezin, en in twee van zijn kinderen ontloek een religieuze roeping.

In zijn openbaar ambt was hij de klaarziende promotor van het technisch onderwijs in de provincie; menige school en inrichting heeft aan hem haar stichting of uitbreiding te danken; velen stond hij bij met raad en invloed; tot zijn laatste levensuur bleef hij hierom bezorgd.

Ook zijn vrije tijd was aan het goede gewijd. Hij was een aangename en wijze gezelschap, vooral bij zijn vrienden in de „Mariakring - Mariën Theeren". Hij hield er aan dat de verheerlijking van de Onbevleete de ziel bleef van haar streven.

Hij besloot dit schone leven in vredevolle overgave aan de Heilige Wil van God en laat ons het voorbeeld na van een leven van verheven lekenapostolaat.

De Heer verlene hem de „Kroon der Gerechtigheid".

Dierbare Echtgenote, Kinderen en Kleinkinderen, mijn vreugde en trots, hebt dank om uw liefde en zorgen. Bij de Heer, die ik hoop in dit Maria-jaar te aanschouwen, ben ik voortaan uw voorspreker en beschermer.