

Heer, dat niet mijn wil, maar uw wil geschiede.
Luc. XXII, 42.



BID VOOR DE ZIEL

van Jufvrouw

ODILE DE WILDEMAN

geboren te Eyne den 26 Juni 1858

en overleden te Bevere-bij-Audenaarde den

22 Februari 1903

versterkt door de HH. Sacramenten.



Mijn leven teerde weg in smert, en mijne jaren in
zuchten. Ps. XXX. 11.

In mijne benauwdheden en pijnen heb ik den naam
des Heeren aangeroepen. Ps. CXIV. 3

Gij, o Heer, hebt mijn lijden in vrede verwisseld,
opdat mijne ziel U zinge: Heer, God, in alle eeuwig-
heid zal ik U loven. Ps. XXIX. 12. 13

Als wij voor het kruis nederknielen, dat met doornen
gekroond hoofd, die doorboorde handen, doornagelde
voeten, doorstoken zijde, geheel dat bloedenden
voor onze zonden doorwond lichaam aanschouwen,
wie zal Jesus niet beminnen, voor hem geerne iets
lijden, die ons zoo zeer bemind, voor ons zooveel ge-
leden heeft. Woorden der stervende.

Jesus, zachtmoedig en ootmoedig van hert, maak
mijn hart gelijk aan het uwe. 300 dagen afl.

Zoet Hert van Maria, wees mijne zaligheid.
300 dagen afl.

R. I. P.

.....
Audenaarde, Bevernaege gebr., Krekelpuut.