

Bewaar ons Heer, in de eeuwige rust, gij die ons door het hout van het H. Kruis hebt vrijgekocht.

BID VOOR † DE ZIELERUST
van

CELESTE DEWITTE,

ECHTGENOOTE VAN
CYRILLE MICHIELS,

geboren te Everbeke, den 9 Oktober 1877
en aldaar overleden den 24 Mei 1923.

Versterkt door de HH. Sacramenten

De dood is het einde van 's menschen leven en
honne dagen gaan voorbij als een schaduw.
Nav. van Christ.

In de fleur des levens verlaat zij ons, droefheid
en wee overstelpen onze harten: Heer verhoor
mijn gebed troost mijne moeder, tante en echtge-
noot, in uwe handen Heer bereel ik mijnen geest.
H. Ambros.

Het sacrificie dat gij ons vraagt o Heer, is pijnlijk
wij buigen eerbiedig het hoofd en zeggen met
onderwerping; dat niet onze maar Gods wil ge-
schiede.

Heer, wij hebben onzen troost verloren Indien
wij dan tranen storten, het is niet omdat zij henen-
gaat, maar omdat wij ze verliezen.

De godsdienst biedt zijnen troost om het hart weer
op te beuren, wat God de alwijze doet is zeker
wel gedaan. Rust dan, dierbare sterveling, rust
zacht bij den Heer in vollen vrede.

Dierbare echtgenoot en nabestaande, vergeet
mij niet in uwe gebeden. Vaartwel tot in de eeu-
wigheid.

Mijn Jesus, barmhertigheid. 100 dag. afl.

R. I P.

Everbeke druk. Depessemier-Vanderdonckt