

Zij leefde in de vrees des Heeren, en in vrede is zij gestorven.

Tob. XVI.



## BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

# Eulalie DE WITTE

weduwe van Mijnheer

Marinus van der Massen

geboren te St-Lievens-Essche, den 22 April 1847, en godvruchtig overleden te Erwetegem, den 9 October 1925, versterkt door de HH. Sakramenten.

Zij was lid der Confrerie van de H. Barbara, van 't Genootschap van den H. Franciscus de Sales, den Wekelijksche Kruisweg en der Vereeniging van Gebeder.

Deze vrouw was de kroon van haren echtgenoot. Maar 't bijzonderste kenteeken van haar leven was grenzelooze liefde voor hare talrijke kinderen; zij werkte en zwoegde om hen een kristelijke opvoeding te bezorgen.

Groot zullen bij den Heer de verdiensten zijn van dezen die voor de opvoeding hunner kinderen zullen zorg gedragen hebben

O Maria, Gij waart mijne sterkte in mijne zwakheid, mijn troost in mijne droefheid, mijn toevlucht in de ellende, Gij zijt nu de hoop mijner zaligheid

Duurbare kinderen, voorwerp van al de liefde van mijn hert, vergeet de zuchten en zorgen van uwe moeder niet, herdenkt hetgeen gij van mij gehoord, gezien en geleerd hebt. dan zullen wij elkander met vader wedervinden om ons voor eeuwig te verheugen in den Heer.

Lieve bloedverwanten en vrienden, blijft mij in-dachtig in uwe Heilige Communiën en gebeden.

Bermhertige Jezus, geef haar de eeuwige rust.  
7 jaren en 7 maal 40 dag. afl.

R I P.

Sottegem, dr. L. Vekeman, opv. Haegeman-Cousy