

Zalig zijn de dooden, die in den Heere sterven ! Van nu af, zegt de Geest, zullen zij rusten van hunnen arbeid; want hunne werken volgen hen. APOC. XIV.



BID VOOR DE ZIEL
VAN
IVO DE WITTE,

Echtgenoot van

AMELIA VAN ZELE;

geboren te Cluysen den 2 September 1854 en aldaar godvruchtig in den Heer ontslapen den 19 Augustus 1900, versterkt door de HH. Sakramenten.

Hij was lid van het genootschap van den H. Franciscus-Xaverius en van het Broederschap van den wekelijkschen Kruisweg.

O dood, o wreede dood ! Wat leert gij ons de ijdelheid van 't aardische leven kennen !

Heden is de mensch en morgen verschijnt hij niet meer, aan eene bloem gelijk die heden praalt in glans en gloor en morgen verwelkt ten gronde nederligt !

O gelukkig de mensch die zoo leeft dat hij altijd bereid is vóór Gods rechterstoel te verschijnen ! Voor hem is de dood, schoon onvoorziën, niet schrikkelijc, noch te vreezen, want zij is enkel een overgang tot een eeuwig en zalig leven !

Duurbare Echtgenoote, allerliefste Kinderen, ik ben van u weggenomen volgens Gods ondoorgrondbare schikkingen, maar mijne liefde voor u sterft niet weg : ik leef bij God en van uit den Hemel zal ik u niet vergeten en voor u bidden; dient voort den Heer in de zuiverheid des gewetens, aanroept Hem met betrouwen en Hij, die de Vader is der weduwen en weezen, zal u helpen en vertroosten. Eemint den Heer uwen God gansch uw leven en eens zien wij elkander terug in de eeuwige vrede des Hemels !

Zoet hert van Maria, wees mijne zaligheid. 300 d. afl.

Snelpers H. Wauters-De Witte, Ertvelde.