

Heer, laat nu uw dienaar, volgens uw woorden in vrede gaan.



## BIDT VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

# Pieter-Franciscus DE WITTE

Echtgenoot van Mevrouw

## Rosalie DE CREMER

*geboren te Ophasselt den 16 April 1862 en er in den Heer ontslapen den 2 Februari 1937,*

*gerestikt door de Troostmiddelen Onzer Moeder de H. Kerk*

Hij was lid van den Bond van het H. Hart en van andere godvruchtige Genootschappen.

\*\*\*\*\*

Deze plichtgetrouwe vader was een diep christelijk man. Steedvastig en onwankelbaar in zijn geloof, stelde hij de beoefening van zijn godsdienst op eersten rang.

Met volmaakte onderwerping aan Gods H. Wil is hij gestorven vol betrouwen op Gods barmhartigheid. Gelukkig is de mensch die de kwellingen en kruisen van dit leven verduelig verdraagt want na de beproeving zal hij de kroon van 't eeuwige leven ontvangen.

Duurbare *Echtgenoot* en *Kinderen*, weent niet om mijn heengaan : Gods Wil is geschied : zijn naam zij gezegend. Gij zijt mij allen een troost en een vreugde geweest in mijner ouden dag : hebt dank voor uwe liefde en voor uwe zorgen.

Ik heb U een voorbeeld gegeven opdat gij zoudt doen zooals ik u heb voorgedaan. U heb ik den goeden weg getoond. blijft dan steeds volharden in de liefde en vrees des Heeren.

H. Hart van Jezus, ik betrouw op U ! 300 d afl.

Uitgever: Albert Lamarq / Ophasselt.