

Heden is de mensch, morgen is hij verdwenen. TH. A K.

BID VOOR † DE ZIEL

van Mijnheer

ALFONS DE WOLF

DOKTOR IN GENEESKUNDE

Echtgenoot van Mevrouw

IRMA DE CLERCQ

geboren te Appels, den 5 Februari 1876 en gedruuchtig
in den Heer ontslapen te Nederbrakel, den 8 Juni 1914.

Versterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden.

Gods raadsbesluiten zijn ondoordringbaar! Niettegenstaande de vurige gebeden zijner talrijke vrienden, niettegenstaande de ervarenheid en de opoffering zijner ambtgenooten, die zijn kostbaar leven wilden redden, bleef zijne kwaal onverbiddeijk. — Met grondige kennis en wetenschap begaafd zag hij in, dat hij schielijk en in de volle levenskracht zou terneergeslagen worden; doch met kalm gemoed boog hij zijn wil voor de wetenschap, en met christelijke onderwerping deed hij aan God, edelmoedig het offer van zijn kortstondig leven. — De woorden die hij in zijne korte maar pijnlijke ziekte tot ons sprak, braken ons hart van weemoed, en getuigden van zijn diep geloof en van den ernst waarmee hij zich bereidde om voor zijnen God te verschijnen. — Hij bezat daarbij een kostbaar erfdeel, de goedheid en liefdadigheid. Dit had hem niet enkel de eer van den geneesheer, maar ook de liefde en het vertrouwen van allen verworven; want ontelbaar zijn ze, die hem beweenen, en die in dankbaarheid een gebed storten opdat God hem ook in barmhertigheid zou ontvangen.

Lieve Echtgenoot en duurzame Kinderen, de slag is hard, doch troost u, ik wacht u in den Hemel! Stel uw betrouwen altijd op God en Hij zal uwe beproeving met zijne bescherming verzachten, stort geene tranen voor mij, maar geef mij de kostbare hulp uwer gebeden. — Bidt allen voor mij vrienden en bloedverwanten. En gij bijzonder mijne verkleefde broeders priesters, weest mij indachtig aan het altaar des Heeren.

Zoet Hert van Jezus, wees mijne zaligheid. 300 d. afl.

R. I. P.

Nederbrakel, Drukk. Oscar Surdiacourt.