

*God geeft en neemt, Hij weet waarom: Hij is de Heer...  
't Geloof herkent zijn hand, en buigt aanbeddend neer!*



**TROOSTRIJK AANDENKEN**

van Mejuffer

**ALICE - LOUISE DE WOLF**

dochter van wijlen

**Mijnheer Cyriel en Mevrouw Valentine Schelpe,**

geboren te Oudenaarde den 20 Januari 1890, en aldaar  
door een smartelijk ongeval weggerukt  
op Zondag 27 Augustus 1944.

Een vrome ziel is zoo schielijk tot den Heer gegaan !  
Zij die zoo uitblonk door haar grooten eenvoud, haar  
goedhartigheid en stille deugd - en jaren lang een ware  
troostengel is geweest van haar kranke moeder die ze  
tot den laatsten dag zoo liefderijk bijstond... werd zoo  
wreedvaardig uit ons midden weggerukt ! Heer, wij  
zouden niets begrijpen van die vreeselijke tragedie,  
waart Gij ons op den smartelijken lijdensweg niet  
voorgegaan - en hadden wij uit Uwen mond niet vernomen :  
«de weg langswaar mijn trouwe leerlingen ten Hemel moeten  
opgaan is de koninklijke weg van het KRUIS.»  
*Luc. XIV, 27.*

Elke Zondag gaf ze volledig aan den Heer. Zoo zou  
de laatste daad van haar leven een godvruchtig H. Mis-  
offer zijn, dat zij met haar eenvoudig geloof ten volle  
had meegeleefd in Gods aardsche huis, om het enkele  
oogenblikken nadien voor eeuwig te gaan uitleven in  
's Heeren Hemelhuis.

Welbeminde bloedverwanten, die ik allen zoo innig  
liefhad, troost u bij deze wreede beproeving; ik blijf  
u gedenken, blijft gij mij ook, met mijne vrienden alle,  
indachtig in de H. Mis & uw dagelijksche gebeden. En  
moge deze harde siag, u allen die mij kent, aanzetten tot  
waakzaamheid en vroom leven.

*Zoet Hart van Jezus, wees mijne liefde! 300 d. afl.*

*Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid. 300 d. afl.*