

De kroon van ons hoofd is gevallen; de blijdschap  
onzer harten is uitgedoofd; onze vreugdezangen  
zijn in weklachten veranderd. Jeremias.



*Gij allen die haar gekend en bemind hebt*

**Biddt voor de Ziel**

van

**Eerwuerde Moeder MARIA-PHILOMENA**

**(Anna-Catharina DE WOLF)**

Geboren te Michelbeke den 25 November . . . . .	1818 ;
Getreden in het Klooster der Zusters van het H. Hart van Maria te Nederbrakel den 13 Juli	1836 ;
Gekleed, den 14 September . . . . .	1836 ;
Geprofest. den 21 September . . . . .	1837 ;
Gekozen tot Algemeene Overste in 1861, bestuurde zij de Congregatie met wijsheid en voorzich- tigheid, tot op den dag van haar overlijden, den 30 December. . . . .	1904 ;

Slaaf van haren plicht, vol van liefde voor haren  
God, minzaam en hartelijk voor iedereen, is zij te  
milden onzer doorgegaan het goede doende.

Wij zien haar nog, O Heer, zoo als Gij ze ons  
gegeven hebt; genegen en vriendelijk voor haar  
volk; medelijdend voor den arme; zacht jegens  
allen die haar naderden of haar dienden. Zij werd  
van iedereen bemind omdat zij steeds haar zelve  
vergat, om slechts bezorgd te zijn met de anderen.

De Heer had ze ons gegeven; de Heer heeft ze  
ons ontnomen; de Naam des Heeren zij gebenedijd.

Onze tranen en onze gebeden volgen haar in  
het graf: dat God haar belone voor al het goede  
dat zij gesticht heeft. H. Greg. Job. H. Aug.

Zoet Hert van Maria, wees mijne zaligheid.  
(300 dag. afl.)

Mijn Jezus barmhartigheid (100 afl. dag.)

R. I. P.