

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS AMEN.



**BID VOOR DE ZIEL**

van Mijnheer

**Cyriel-Sebastiaan De Wolf**

echtgenoot van Mevrouw

**Celestina-Amandina ROELANDT**

geboren te Nederbrakel den 19 Januari 1885

en aldaar godvruchtig overleden den 22 April 1932

Voorzien der H.H. Sacramenten der stervenden.

Hij was lid van 't genootschap van den H. Franciscus Xaverius

Hij was een oprechte vrome kristen, standvastig en onwankelbaar in het geloof. Door zijn gemoedelijk karakter en zijn rechtschapenheid verwierf hij eenieders achting en vriendschap.

In zijn leven genoot hij eene bloeiende gezondheid welke gepaard ging met een werkzaam en vlijtig leven. Voor zijne kinderen was hij een toonbeeld van deugd en godsvrucht. Duurbare echtgenoot, zij aan zij, in volkomene eensgezindheid en onverbreekbare verknochtheid zijn wij door 't leven gegaan. lief en leed hebben wij samen gedeeld; uw smart was de mijne, uw geluk was ook het mijne. Nu moet ik U verlaten, Met ontroering denk ik aan uwe onophoudelijke zorgen en uwe trouwe verkleefdheid heb dank voor dit alles en moge de Heer u zegenen. En gij mijne kleine kinderen die op aarde het licht waart mijner oogen en mijn troost, gij weet hoe vurig ik u beminde, weest altijd gehoorzaam aan Moeder en tracht te zijn haar troost en haar steun, van uit den hemel zal ik trouw over u waken gaarn zou ik willen bij u blijven doch God roept mij tot Hem! Mocht mijn offer u gelukkig maken. Bewaart in uwe harten de gedachtenis van uw vader, weest mij vooral indachtig in uwe gebeden en H. Communiën.

Mijn Jezus Bermhertigheid (300 d. afl.)

Drukkerij, O. Van Nieuwenhove, Nederbrakel