

Zalig zijn de barmhartige want zij zullen barmhartigheid verwerven.
H. Math.



Godvruchtige Gedachtenis

VAN MIJNHEER

Cyrille-Ghislain-Joseph DE WOLF

Echtgenoot van

Madame Valentine SCHELPE

Notaris te Nederbrakel

Eere-Lid van al de Broederschappen,

geboren te Audenaarde, den 20 Mei 1854

en overleden te Heyst-aan-Zee den

3 September 1907

VOORZIEN VAN DE HH. SAKRAMENTEN DER STERVENDEN.

Moest de bittere dood zoo spoedig zulke scheiding te weeg brengen, (I Reg. XV, 32

Ik hoopte nog eenigen tijd bij U te zijn, als God het zou toelaten. (I Cor. xvi 7) maar de Heer heeft mij geroepen (I Reg. III 3). En gelijk het den Heer behaagd heeft zoo is het geschied; de naam des Heeren zij gebenedijd. Job, I, 21

Hij was een rechtzinnigen en godvreezenden man, al zijne wegen waren vreedzaam... Zijne goedheid maakte hem beminnelijk aan iedereen en zijne gedachtenis zal in zegen blijven.

Duurbare Echtgenote en Kinderen, weent niet, maar bemint en troost elkander. Mijne liefde voor u zal nooit vergaan. Job, VI 12.

Toont door uwe gebeden dat gij mij ook bemint hebt (H. Greg.); gij zult uwe moeder eer bewijzen al de dagen van haar leven, (Tob. IV 3) die zijne moeder gehoorzaamt, verkwikt zijnen vader.

En gij mijne bloedverwanten, en vrienden, priesters des Allerhoogsten, weest mij indachtig aan het Autaar des Heeren.

Mijn Jesus barmhartigheid (100 dag. afl)

R. I. P.

Nederbrakel, Druk. Jos. Radys-Galle.