

Zij was bemind van God en van de menschen
hare gedachtenis blijft in zegen. Eccl. XLV. 1.

BID VOOR † DE ZIEL

van Mevrouw

MARIA-COLETA DE WOLF

weduwe van Mijnheer

ALFONS DE VOS

geboren te Segelsem, den 23 September 1860 en
overleden te Nederbrakel, den 20 November 1921.

Versterkt doorde H.H. Sakramenten derstervenden

LID DER 3de ORDE VAN DEN H. FRANCISCUS VAN ASSISIË
EN VAN ALLE GODVRUCHTIGE GENOOTSCHAPPEN.

Zij was eene godvreezende vrouw, versierd met
moed en eer, nederig en geregeld in hare zeden.
Den godsdienst aangekleefd leerde zij hare kinderen
van jongs af God vereeren en beminnen. Zij vol-
herde in een goed leven en in eenen heiligen
omgang, zoodat zij aangenaam was aan God en aan
de menschen. Tobias XIV.

Zij leed met veel verdueligheid de smarten van
langdurige kwellingen. Nooit morde zij tegen God
en was altijd minzaam jegens allen die haar nader-
den. Zij stelde al haar betrouwen op 't lijden van
Jezus en op de bescherming van Maria hare Moeder.

Wij danken U Heer, omdat Gij ons eene goede
christene Moeder geschonken hebt. Nu wordt zij
aan onze liefde ontruk en tot U gebracht. Dit was
uw welbehagen. Wel is waar zij was ons zoo lief,
maar omdat Gij het zoo geschikt hebt, daarom
zeggen wij: uw Wil geschiede op de aarde als in
den Hemel.

Mijne Kinderen, mijne vreugd en mijne kroon,
blijft standvastig in de deugd; volhardt in de liefde
jegens elkander. Ik beveel U aan God en zijne
genade. Gij allen die mij bemind hebt hier op aarde,
weest mij indachtig in uwe gebeden.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U. (300d.a.)
Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid. (300d.a.)

R. I. P.

Nederbrakel, Drukk. We O. Van Nieuwenhove.