

Het leven is ons gegeven om God te zoeken; de
dood om Hem te vinden; de eeuwigheid om Hem te
bezitten.

(P. NOUET.)



BID VOOR DE ZIELERUST

van Mevrouw

MATHILDE DE WOLF

Weduwe van Mijnheer

HENRI DONCKERWOLKE

geboren te Segelsem den 15 September 1866 en aldaar
zachtjes in den Heer ontslapen den 21 April 1938.

Versterkt door de HH. Sakramenten.

— o —

Het uur der beproeving is voor ons geslagen. O Heer
we weenen, niet omdat we haar lot bij God te betreu-
ren achten, maar wel omdat van ons werd weggerukt
zij die ons zóó duurbaar was.

God beminneend en bemind van de menschen, heeft
zij onder ons geleefd als een toonbeeld van christene
deugd. Ze was nederig en eenvoudig, gedienschtig voor
iedereen. Begaafd met vlijt en toewijding, heeft zij
voor niets anders gezorgd dan voor het geluk van
anderen.

O Maria, goede Moeder, haar steun in 't leven, haar
toevlucht in den nood en de hoop harer zaligheid,
open haar de poort des hemels. Dat de rijke verdien-
sten van haar offerleven haar nu verwerven Godes
woorden: « Welaan dan, goede en getrouwe dienaress,
ga binnen in de vreugde des Heeren. »

Beminte Kinderen en Kleinkinderen, dat mijn aan-
denken in u blijve en diene tot zegen. Gij weet wat
Moeder voor u deed, uw liefde was haar troost en
voor u blijft de laatste zucht harer genegenheid: ont-
houdt wat ge van haar geleerd hebt en leeft christe-
lijk. Vaart allen wel beminte Bloedverwanten, bidt
voor mij; uw schutsengel wordt ik ten Hemel.

Mijn Jezus barmhartigheid! 300 d. afl.

R. I. P.

Dr. V. Portois Schoorisse.