

Op u, o Heer, heb ik gehoopt ; ik heb gezegd : Gij zijt mijn God en mijn lot is in uw handen.

Ps. 30, 15.



Bid voor de ziel

van Mejuffer

## MÉLANIE DE WOLF,

*geboren te Everbeek den 30 December 1889*

*en er overleden 17 Oktober 1944,*

*getroost door de genademiddelen O. M.*

*de H. Kerk*

Van haar teederste jeugd af heeft zij den weg der deugd bewandeld. Eccl. 2.

Haar handel was loffelijk en haar wegen vreedzaam. Zij bezat een groote vrees des Heeren en niemand sprak van haar een kwaad woord. Zij minachte niemand, deed niemand hinder en was vijand van lastertaal en achterklap.

Prov. 31 ; Jud. 8, H. Bonav.

Zij heeft verduelig en kloekmoedig haar pijnen verdragen, vol van dit troostelijk gedacht van den Apostel « de Heer kastijdt die Hij bemint ». Heb. 12, 6

Beminde Broeders, Zusters en bloedverwanten, weent niet langer : ik ga naar den Hemel; daar zal ik voor u bidden.

Genadige Jezus, geef haar de eeuwige rust.

7 j. en 7 q.

---

*Everbeek druk. Debessemier Vanderdonckt*